



Slakthusområdet bjöd på kretsloppstänkande...

Tisdagen den 27 oktober 2015 samlades ett tjugotal medlemmar vid det gamla Slakthuset i Göteborg. Syftet var att få lära sig mer om slakthusområdets dåtid, nutid och framtid. Egentligen skulle man kunna säga att detta studiebesök var uppdelat i tre delar, presenterat av tre olika ciceroner.

Först ut var Marija Slebic, kundansvarig på Higab, som äger stora delar av fastigheterna på slakthusområdet. Marija kunde öppna dörrar och bjuda oss in till lokaler som de flesta av oss aldrig gästade tidigare. Det började lite försiktigt vid de tre karakteristiska entrébyggnaderna åt Slakthusgatan. De tre husen hade sina egna funktioner; administration till vänster, restaurangen i mitten och bostadsbyggnaden till höger. Vi besökte restaurangen – den kallades i äldre tider för Börsen - men nu fanns det ingen mat att få. Vingabolagen hade flyttat ut 1963.



Vår rundvandring fortsatte sedan djupare in i området, men också i verksamheten. Här besökte vi före detta tarmrum, slaktrum, veterinärrum. Nu rådde ett stilla och mystiskt lugn – allt i tvär kontrast till hur det säkerligen lät när verksamheten var i full gång – att skrika som en gris är ju ett uttryck som inte uppkommit av sig själv. Själva slakten hade upphört hösten 1969.

Exakt vad som kommer att hända med Higabs fastigheter i området fick vi inte veta, men helt nya användningsområden och ett modernt kretsloppstänkande är nog ingen djärv gissning.



Nästa station för dagen var ett besök hos visionären Niklas Wennberg och hans kamrater inom Stadsjordsgruppen. Stadsjord handlar om odling, lokal mat och samverkan i närområdet, att skapa en nygammal hållbarhetskultur. Stadsjord blev bland annat uppmärksammas för sitt arbete inom Kvillebäcksområdet och fick nu möjlighet att flytta in i förhållandevis stora lokaler, fördelade på två våningar, i slakthusområdet. Här bedrivs odling, fiskuppfödning, bihantering och mycket annat i syfte att kunna bjuda in människor från närområdet, staden

och regionen i ett samtal om matkultur, hållbarhet och självförsörjningsgrad i ett typiskt urban tomrum. Öppna hus, visningar, föreläsningar och kurser finns på programmet.



Eftermiddagens studiebesök avslutades med en initierad guidning under ledning av vår medlem Åke Eriksson som i bokstavig mening gick i sina fäders spår. Både far och farfar hade varit sanitetsslaktare i slakthuset och familjerna hade också under långa tider bott i entrébyggnaderna. Åke hade tagit med sig kopior på gamla fotografier och kunde exempelvis visa trikinspanande damer och andra intressanta bilder från denna viktiga verksamhet. Han kan det mesta om området samt kunde exempelvis berätta att det var cirka 50 personer som var anställda, resten ingick i slaktarlag.

Åke berättade också om slakthusens historia i Göteborg som började med Göteborgs första slakthus, inte långt från där apoteket Vasen sedan kom att ligga. Bränder resulterade i att slakthuset brann och fick ersättas med ett nytt. År 1855 flyttades verksamheten till ett område vid Fattighusån nedanför Dämnet mellan kyrkogården och Gårdavägen. Detta slakthus var dock föga imponerande.

Slakthuset vid Slakthusgatan ritades av arkitekten Otto L Dymling, byggdes av F. O. Peterson & Söner och gästades för en första kunglig inspektion av kung Oscar II i september 1905.

Lars O. Carlsson