

Detta har hänt

Här samlar vi det som hänt inom föreningen, en dokumentation av föreningens verksamheter.

INNEHÅLL

2023.....	2
2022.....	3
2021.....	4
2020.....	4
2019.....	5
2018.....	7
2017.....	7
2016.....	8
2015.....	10
2014.....	11
2013.....	11
2012.....	12
2011.....	13
2010.....	13
2009.....	14

2023

Studiebesök Hultafors tumstocksfabrik

Fredagen den 21 april 2023, genomförde föreningen ett studiebesök på Hultafors tumstocksfabrik.

1883 uppfann ingenjören Karl-Hilmer Johansson Kollén tumstocken, som han några år senare gjorde vikbar. Sedan 1907 tillverkas tumstockarna i Hultafors, mellan Bollebygd och Borås, som gett företaget dess namn.

I dag är fabriken en del av Hultafors Group, som i flera anläggningar tillverkar handverktyg för att mäta, märka, såga, hamra och nivellera, samt spett och bräckjärn.

I Hultafors tillverkas fortfarande tumstockar, 13,7 miljoner meter varje år.

Årsmötet genomfördes 30 mars på Göteborgs naturhistoriska museum.

Samtidigt firande vi Göteborgsutställningen

100 år med kaffe och bakelse. Vi fick en fotovisning av Ida Öhnell när museet flyttade in för hundra år sedan 1923. Och en visning av de nya basutställningarna.

Anders Houltz höll föredrag om Göteborgsutställningen på Liseberg 1923 med undertiteln "Staden, museerna och industriarvet".

Den 1 november gjorde föreningen ett efterlängtat **studiebesök på SKF i Gamlestaden** i Göteborg. Vi fick en visning av företagets nya showroom som beskriver företagets produkter, tjänster, historia och visioner, se en film om företaget och följa med på en guidad tur i en av de tre fabrikerna som finns i Göteborg.

Vår entusiastiska och kunniga guide var Lars Werner, som är ansvarig för visningsverksamheten i Göteborg

Det var nästan åtta år sedan som IHV senast besökte SKF, på årsmötet den 24 mars 2014. Även 2006 hade föreningen sitt årsmöte där. Då vi fick vi också besöka en av fabrikerna. Båda årsstämmorna hölls i en lokal på huvudkontoret, den karakteristiska gula funkisbyggnaden på den norra sidan av Säveån.

I augusti 2020 flyttade företaget sitt kontor till det tidigare centrallagret på andra sidan Sävån, som med hjälp av Liljewalls arkitekter genomgått en total ombyggnad. Koncernhuvudkontoret Götaholm är nu ett femvåningshus med en yta på 17 300 kvadratmeter och plats för 900 medarbetare.

Japanska NKC viktig leverantör av hållare till SKF

Fabriken startades 1968 av SKF för tillverkning av komponenter till lagerindustrin.

2011 såldes verksamheten till det japanska familjeföretaget NKC, Nakashi Metal Works.

Som självständigt företag har NKC Sverige fortsatt med den ursprungliga produktionen, men har också byggt upp ett nytt affärsområde med tillverkning mot bilindustrin. Idag sysselsätter företaget 125 personer.

Efter en god lunch i SKF:s nya ljusa personalrestaurang fortsatte IHV:s heldag i Gamlestaden i Göteborg den 1 november med ett besök hos NKC Sverige en dryg kilometer öster om SKF:s huvudkontor.

Vi blev väl mottagna av Anna Sjästad, som är ansvarig för både HR, hållbarhets- (sustainability) och fastighetsfrågor på företaget.

I fabriken tillverkas framför allt hållare till kullager och rullager och avancerade komponenter till fordonsindustrin. SKF är den största kunden och komponenterna hämtas direkt av SKF, vars Nordenlager ligger alldeles intill. En annan viktig kund är det japanska företaget JTEKT, som levererar delar till den franska bilindustrin.

Efter den intressanta guidningen, där vi fick möjlighet att se en stor del av produktionen och prata med flera medarbetare, blev vi bjudna på kaffe och vetebröd i fikarummet. Det var en mycket nöjd samling industriintresserade människor som gick ut i novemberregnet.

Studiebesök på Göteborgs Kex som har flyttat till en ny fabrik i Riga, Lettland.

Omkring 350 personer arbetade på fabriken i Kungälv. Efter flytten kommer produktutvecklingen att stanna kvar på orten och enligt Orkla är ambitionen att ingen ska stå utan sysselsättning när produktionen väl har flyttat.

Göteborgs kexproduktion i Kungälv startade 1888 och produkterna som tillverkades på anläggningen omfattade bland annat Ballerina, Mariekex och Singoalla. Sedan 1994 är man en del av Orkla Foods, som 2013 slog samman OLW och Göteborgs kex för att bilda Orkla Confectionery and snacks Sverige.

25 mars 2022 kunde vi efter alla Covid restriktioner ha ett fysiskt årsmöte. Mölndals Stadsmuseum med Malin Broby och Hanna Eklöf välkomnade oss med att berätta om sin museiprofil och den intressanta utställningen *Livet är en fest*.

Den 3 mars 2022 hölls samtal mellan industrihistorikern Johannes Daun och författaren Gudrun Nyberg kring boken *Små industrier*.

2021

Lördagen 25 september 2021 besökte föreningen Kulturföreningen Gösta Johanssons varv. Gösta Johansson startade varvet i Kungsviken på norra Orust 1947. Som känd för att bygga sjövärdiga båtar belönades Gösta med Göteborgs- och Bohusläns landstings stora kulturpris. Kulturföreningen Gösta Johanssons varv har bedrivit museiverksamhet i ett tjugotal år.

Besök på Göteborgs Spårvägmuseum

Efter guidad visning av Ringlinjens sparade och renoverade spårvagnar **24 okt. 2020** fick föreningen en resa genom ett vackert höstgöteborg med M25 606. Det är en motorvagn tillverkad 1961 av Hägglund & söner. Vagnen gick i linjetrafik fram till 1988. 606:an byggdes för vänstertrafik och byggdes om 1969 efter högertrafikomläggningen 1967.

Guidad visning av Hälleviksstrands Varv

Föreningen besökte Hälleviksstrands Varv på sydvästra Orust **Tisdagen 22 sept. 2020**. Ett varv som startades av Oscar Augustsson 1905. Han anlade en slip i en klippskrevla strax söder om Hälleviksstrands samhälle. Varvet har historiskt varit känt för förskepp av kuttrar och för sina fiskebåtsbyggen.

Årsmötet hölls 2 mars 2020 kl 10.00 på Riksarkivet/Landsarkivet

Årsmöte och föredrag om de industrihistoriska samlingarna och arkiven om industrisamhället Måndagen den 2 mars 2020, kl 10.00 – 15.00 på Landsarkivet, Polstjärnegatan 6B. De industrihistoriska samlingarna på Göteborgs stadsmuseum. Hur kom samlingarna till? Vad innehåller de? Och hur är läget med samlingen idag? Industriantikvarie Ida Dicksson berättar.

2020

Grundaren av Industrihistoria i Väst och genealogen Per Clemensson har lämnat oss 1936 – 2020. Han var verksam vid Landsarkivet från 1959 fram till sin pension 2001. Per gjorde stora insatser inom Näringslivets arkivråd. Han skrev ett flertal uppskattade handböcker om släktforskning. Våra tankar går till Pers familj.

Föreningen besökte Hälleviksstrands Varv på sydvästra Orust **Tisdagen 22 sept. 2020**. Ett varv som startades av Oscar Augustsson 1905. Han anlade en slip i en klippskreva strax söder om Hälleviksstrands samhälle. Varvet har historiskt varit känt för förskepp av kuttrar och för sina fiskebåtsbyggen.

Årsmötet hölls 2 mars 2020 kl 10.00 på Riksarkivet/Landsarkivet. Arkivarie Karl-Magnus Johansson berättade om Arkiven och industrisamhällets kulturarv med exempel från företagsarkiv och myndighetsarkiv.

2019

Aktiv samlingsförvaltning

Den andre oktober informerade Göteborgs kulturförvaltning/kulturhistoriska avdelningen om arbetet med **aktiv samlingsförvaltning** och processerna kring **industrisamhällets kulturarv**. Läs mer i vår tidning 2020 nr 1.

Vargön Alloys AB

30 oktober 2019 gjorde föreningen ett intressant besök på **Vargön Alloys AB** utanför Vänersborg. Det är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion, som är nödvändig för stålindustrin. Företagets historia började redan 1874 när Wargöns AB bildades. Den första legeringsugnen installerades 1912.

Wapnö Gård och Gudmundsgården

Industriell matproduktion och gårdscharkuteri var temat för föreningens vårresa till Halland. Mjölkgården Wapnö har under de senaste 20 åren förvandlats till ett företag med biogasanläggning och eget ekologiskt kretslopp.

Gudmundsgården är en liten familjegård som startade 1998 och är Hallands första gårdscharkuteri.

Mer om Wapnö och Gudmundsgården finns i tidningen nr 2019 - 2.

Schwartzman & Nordström

Schwartzman & Nordström grundades 1903 och kom att bli en av Uddevallas största industrier under mellankrigstiden, specialiserad på herrkostymer.

Fotoarkivarien Fiffi Myrström från Bohusläns museum, visade filmer från produktionskedjan från 1920-talet till 1991 och berättade om fotografier från verksamheten som förvaras i museets samlingar.

Rebecca Olsson, arkivarie vid Landsarkivet, gav några exempel på vad som finns i företagets arkiv

Aleks Bageri & Konditori

Intressant och välsmakande besök på Aleks Bageri

1928 grundade Alek Bergagård sitt bageri i ett stort hus på Norgårdsvägen 15 i Öckerö. Idag drivs det av barnbarnsbarnet Malin, i samma lokaler men med modern utrustning. Både hennes far och farfar bor kvar i våningarna ovanpå och utåt gatan ligger brödbutiken med servering. Eftersom Malins pappa Arne var ute och körde ut bröd denna måndagsmorgon var det farfar Gunnar, som tog emot oss, 16 medlemmar i IHV, och visade oss runt i bageriet.

Gunnar föddes samma år som bageriet startade och berättade både om när han själv började köra ut bröd med cykel som 10-åring och hur verksamheten ser ut idag.

Förutom butiken i Öckerö har man en brödbutik och café i Hönö Klåva. Resten av produktionen går till återförsäljare i Göteborg, både affärer och restauranger, och till Kungsbacka kommun, som valt Aleks som brödleverantör.

Visningen avslutades med ett smakprov på deras specialitet Jojo-kakan. Sedan åkte vi till cafét i Hönö Klåva. Där hälsade Arne oss välkomna och bjöd oss på kaffe och semla, som vi avnjöt före årsmötet. Därefter intogs en god fisklunch på Tullhuset, på deltagarnas egen bekostnad.

Alla var mycket nöjda med besöket på Aleks och vi tackar både Gunnar och Arne för att vi fick se bageriet och veta mer om det 90-åriga familjeföretaget, och att de så generöst lät oss ha årsmötet i cafét och bjöd på goda bakverk.

Mer om besöket på Aleks Bageri på Öckerö kan man läsa i nästa nummer av föreningens tidning, som skall komma ut i slutet av augusti.

Text och foto: Björn Ohlsson

Ballograf

Den 11 februari berättade VD Peter Orrgren om Ballografs historia och framtid för föreningen.

Företaget grundades 1945 av Eugen Spitzer, en jude med österrikisk ursprung som flydde till Sverige under andra världskriget. I början skedde produktionen i ett

litet garage. Under namnet Ballografverken AB flyttade företaget till Mölndal.

Namnet Ballograf är en sammansättning av "ballo" (kula) och "graf" (skriva).

1953 lanserade kulspetspennan med svenskt arkivbläck. Från 1953 till 2004 ägdes Ballograf av det franska företaget BIC. 1960 kom pennan Epoca som deskset. 1992 tillverkades Rondo för första gången. Sedan 1960 sker produktionen i Västra Frölunda. Till hösten 2019 flyttar produktionen till Filipstad.

Mer om Ballograf finns i tidningen 2019 – 2.

2018

Olidan och Hojum Kraftstationeri Trollhättan

Måndagen den 23 april fick 14 medlemmar i föreningen en guidad visning av de båda kraftstationerna Olidan och Hojum i Trollhättan. Guiden Christer Götesson, som har levt och arbetat i området i många år, berättade intresseväckande och initierat om kraftverkens historia och produktion av elektricitet, samt om områdets förvandling sedan de fyra första turbinerna togs i drift 1910.

Olidan var svenska statens första vattenkraftsprojekt, som inledde Vattenfalls utbyggnad i de stora älvarna i Sverige. De tio turbinerna som är i drift är tillverkade av Nohab och Karlstads Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. De är totalrenoverade precis som den vackra interiören i generatorhallen. Tegelfasaden av röd granit är nyligen blåstrad.

Hojum byggdes 1941 uppströms Olidan och dess tre stora Kaplanturbiner har en effekt på 180 MW, med de 640 kubikmeter vatten som passerar Trollhättefallens höjd på totalt 32 meter. Läs mer om besöket i kommande numret av vår tidning, IHV nr 2/2018.

Repslagarmuseet i Älvängen

Måndagen den 19 mars 2018 genomfördes en guidad visning av Repslagarmuseet i Älvängen. Därefter hölls föreningens årsmöte.

Släktforskardagarna i Göteborg

Den 17 - 18 mars 2018 medverkade IHV på släktforskardagarna i Göteborg.

2017

Slakthusområdet i Gamlestaden i Göteborg

Fredagen den 24 november 2017 genomfördes en guidad rundtur i slakthusområdet i Gamlestaden i Göteborg. Åke Eriksson, som växt upp i området, agerade värd och visade bland annat det höga kyltornet. Studiebesöket avslutades med ölprovning och visning av Spike Brewery.

Föreläsning om "tyskorna" vid Algots i Borås under 1950-talet

På kvällen torsdagen den 5 oktober höll docent Johan Svanberg en föreläsning med titeln "Migrationens kontraster – arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och

tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet”. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet.

Essitys pappersbruk i Lilla Edet

Torsdagen den 5 oktober ordnades ett studiebesök på Essitys pappersbruk i Lilla Edet.

Ljungskile Triksåfabrik

Lördagen den 20 maj besökte föreningen Ljungskile Triksåfabrik (Resteröds), där den legendariska triksåtillverkningen hade återuppstått. Entreprenörerna Pernilla Toll och Olle Jörsved visade runt och berättade om fabriken historia och om sina spännande framtidsplaner.

Automatisering och robotisering

Torsdagen den 20 april 2017 höll docent Martin Henning en föreläsning om regional strukturomvandling och automatisering på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet.

Ekelunds – Linneväveriet i Horred

Torsdagen den 6 april 2017 ordnades ett studiebesök på Ekelunds - Linneväveriet i Horred. Ekelund, som grundades 1692, är ett familjeföretag med all tillverkning i egen fabrik i Horred.

Elyseum

Onsdag den 22 februari 2017 genomfördes en guidad visning av Elyseum – Göteborgs Stads Elektricitetsverk. Därefter hölls föreningens årsmöte, se [protokoll](#).

2016

Göteborgs Modelljärnvägssällskap

Torsdagen den 17 november 2016 ordnades guidad visning hos Göteborgs Modelljärnvägssällskap, vilka har Sveriges största modelltågsanläggning i skala 0 (1:45).

Studio Wezäta

Torsdagen den 13 oktober 2016 gav industriantikvarien och författaren Ida Wedin en föreläsning med titeln ”Studio Wezäta – Färgfotografiets genombrott i svensk reklam”. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet och GöteborgsRegionens släktforskare.

Nostalgicum

Måndagen den 10 oktober 2016 genomfördes ett studiebesök på museet Nostalgicum i Gamlestan i Göteborg. [Läs mer](#)

Borås guldålder

Torsdagen den 15 september 2016 ordnades en stadsvandring på temat ”Borås guldålder”. I ett fantastiskt sensommarväder guidades ett tiotal medlemmar genom Borås industriarv av stadsantikvarien Fredrik Hjelm.

Kinnekullesresa

Lördagen den 28 maj 2016 ordnade föreningen en uppskattad utflykt till Kinnekulle med besök på Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och Österängs Ångsåg och Kvarn. [Läs mer](#)

Skeppsbyggarna och de bohuslänska fiskebåtsvarven

Torsdagen den 12 maj 2016 höll Christine Fredriksen från Västarvet och Lennart Bornmalm från Göteborgs Universitet en föreläsning på Landsarkivet i Göteborg om skeppsbyggarna och de bohuslänska fiskebåtsvarven.

Elektricitetens högborgar i Lagan

Fredagen den 15 april 2016 ordnades ett mycket uppskattat studiebesök vid elektricitetens högborgar vid Lagan. [Läs mer](#)

ESAB

Torsdagen den 17 mars 2016 ordnades rundvandring på ESAB i Göteborg. Därefter hölls föreningens årsmöte. [Läs mer](#) och [se protokoll](#).

Triumf Glass

Måndagen den 22 februari 2016 ordnades ett välsmakande studiebesök på Triumf Glass fabrik i Sävedalen. [Läs mer](#)

Debattartikel i GP

Onsdagen den 10 februari 2016 debatterade IHV för ett uppförande av ett varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg. Artikeln finns i sin helhet på [Göteborgs-Postens hemsida](#).

Nytt nummer av tidskriften

Senaste numret föreningens tidskrift gavs ut i februari månad. Tidskriften skickas kostnadsfritt till föreningens medlemmar. Närmare info om hur man blir medlem finns [här](#).

2015

GP:s tryckeri i Backa

Fredagen den 6 november ordnades en visning av GP:s tryckeri i Backa. [Läs mer](#)

Nytt nummer av tidskriften

I november 2015 gav föreningen ut ett dubbelnummer av sin tidskrift.

Slakthusområdet

Tisdagen den 27 oktober 2015 samlades ett tjugotal medlemmar vid det gamla Slakthuset i Göteborg. Syftet var att få lära sig mer om slakthusområdets dåtid, nutid och framtid. Egentligen skulle man kunna säga att detta studiebesök var uppdelat i tre delar, presenterat av tre olika ciceroner. [Läs mer](#)

Föreläsning med Örjan Slätte

Torsdagen den 22 oktober 2015 höll sjöfartshistoriker Örjan Slätte en föreläsning om Svenska Amerika Linien under 1940-talet. Föreläsningen ordnades i samarbete med Landsarkivet i Göteborg.

Kulturarvsdagen 2015

Söndagen den 13 september deltog Industrihistoria i Väst i firandet av kulturarvsdagen. Föreningen fanns representerad på Göteborgs Remfabrik och där gavs också möjlighet att delta i en stadsvandring ledd av Tommie Vester.

Föreläsning om förpackningar

Torsdagen den 7 maj 2015 höll professor Karin Wagner och docent Magdalena Petersson McIntyre en föreläsning med titeln "Den (o)hållbara förpackningen" på Landsarkivet. Arrangemanget gjordes i samarbete med Landsarkivet och GöteborgsRegionens släktforskare.

Textilmuseet i Borås

Torsdagen den 19 mars 2015 ordnades en guidad visning av det nya textilmuseet i Borås. Under ledning av industriantikvarie Johanna Engman och textiltekniken Anders Berntsson visades museets utställningar liksom den ännu inte öppnade maskinhistoriska delen. Vidare besöktes Textilhögskolans maskin- och labblokalerna.

Efter visningen hölls föreningens årsmöte. [Se protokoll.](#)

2014

Lyckholms gamla bryggeri

Måndagen den 3 november 2014 gjordes en välbesökt rundvandring i Lyckholms gamla bryggeri i södra Göteborg. Eftermiddagen avslutades med ölprovning och visning av Oceanbryggeriet. [Läs mer](#)

Föreläsning med Gunnel Holmér

Torsdagen den 2 oktober 2014 höll glashistorikern Gunnel Holmér från Linnéuniversitetet en välbesökt föreläsning under rubriken ”[Surte glasbruk – en etnisk smältdegel?](#)” Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Landsarkivet i Göteborg och Industrihistoria i Väst.

Stadsvandring i Gårda

Lördagen den 20 september 2014 ledde Tommie Vester en mycket uppskattad industrihistorisk stadsvandring i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg.

[Läs mer](#)

Årsmöte på SKF

Den 24 mars 2014 hölls årsmöte på SKF:s huvudkontor i Göteborg. Mötet följdes av filmvisning och en guidad tur genom företagets nya utställning. [Se protokoll.](#)

Volvos historia

Den 6 mars 2014 höll professor Bengt Berglund ett intressant föredrag om AB Volvos historia 1927-1956. Rubriken på föredraget var från ihopsättningsfabrik till koncern. Efter föreläsningen visades en 15 minuter lång film om Volvos stockholmsutställning 1944.

2013

Göteborgs industrihistoriska museum – samlingar och arkiv

Den 24 oktober 2013 genomfördes ett studiebesök på före detta Göteborgs industrihistoriska museum – samlingar och arkiv.

[Läs mer](#)

Uddevalla – 27 år med bilproduktion

Den 5 september 2013 besökte Industrihistoria Bohusläns museum i Uddevalla och utställningen Uddevalla – 27 år med bilproduktion

[Läs mer](#)

Studiebesök Cityvarvet

Onsdagen den 24 april 2013 gjordes ett studiebesök på cityvarvet i Göteborg genom föreningen Industrihistoria i Väst. Uppslutningen var god och trots det dåliga vädret var vi 26 stycken som kom till studiebesöket. [Läs mer](#)

Industrier från ovan

Den 21 mars 2013 var det föredrag och bildvisning. Johan Ahlén visade bilder ur sin flygfotosamling. www.flygfotohistoria.se

2012

Årsmöte och studiebesök på Surte Glasbruk 2012

Årsmötet 2012 hölls på Surte Glasbruksmuseum den 26 mars.

[Läs mer om](#)

Visning av Landsarkivet nya lokaler

Torsdag den 19 april 2012 genomfördes en visning av det utbyggda och nyrenoverade Landsarkivet, under ledning av Karl-Magnus Johansson och Per Clemensson.

Studiebesök SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Den 23 april 2012 ordnade föreningen en visning på Sveriges tekniska forskningsinstitut, fd Provningsanstalten.

2011

Studiebesök på Preemraff Göteborg

Den 10 december 2011 gjorde Industrihistoria i Väst studiebesök på Preems oljeraffinaderi i Göteborg. Trots en lite sen inbjudan blev vi elva stycken nyfikna som dök upp ute på Hisingen. Evelyn Eliasson har arbetat som informationsansvarig på företaget sedan starten och gjorde i år sitt sista år innan pensionering. Vi hade förmånen att få henne som guide under vårt studiebesök och hennes entusiasm smittade direkt av sig på oss alla. [Läs mer](#)

Västsvenskt klor

Den 23 november 2011 gav Patrik Ekheimer ett intressant föredrag om klor-alkaliindustrierna i Bohus, Stenungsund och Vänerregionen.

Ryaverkets underjordiska konst

Den 18 maj 2011 genomfördes en visning av Ryaverkets underjordiska konst.

Besök Volvo museum

I samband med årsmöte den 23 mars 2011 genomfördes en visning av Volvomuseet. Dessutom gav Sten-Åke Lyngstam ett intressant föredrag.

Besök på Saab

Den 15 februari 2011 genomfördes en visning av Saab Automobiles monteringsfabrik i Trollhättan och ett guidat besök på Saabmuseet. [Läs mer](#)

2010

Föredrag om den petrokemiska industrin

Torsdagen den 18 november 2010 pratade professor Bengt Berglund om den petrokemiska industrin i Västsverige. Klicka här för ett kort sammandrag

Studieresa till Lödöse och Thorskog

Den 21 maj 2010 gjordes en heldagsutflykt med start i Lödöse. Här visades varvsutställning på Lödöse museum samt varvsområdet, i samarbete med Varvshistoriska föreningen i Göta älvdalen. Därefter bildfärd till Thorskogs slott andra sidan älven, med lunch och visning av byggnaden och omgivningar. Omkring 35 medlemmar deltog i den trevliga utfärden.

Årsmöte och studiebesök på i Britannia-fabriken i Stenkullen

Årsmötet hölls tisdagen den 23 mars i Stenkullen, i samband med vårt studiebesök på Britannia-fabriken som följer efter mötet.

2009

Studiebesök på Värö bruk

Fredagen den 27 november 2009 besöktes sulfatfabriken Södra Cell och sågverket Södra Timber i Värö. Massafabriken byggdes 1972, nära de västsvenska skogarna och utskeppningshamnar. Södra Cell Värö producerar nu årligen 425 000 ton totalt klorfri barmassa av hög kvalitet och har cirka 350 anställda.

Håfreströms Bruk

[Läs rapporten](#) från Håfreströms bruk den 9 mars 2009.

Årsmöte och studiebesök på Kexfabriken i Kungälv

Torsdagen den 12 mars 2009.