



## Verksamhetsberättelse 2022

### Årsmöten

Årsmötena för 2021 och 2022 hölls efter varandra den 25 mars 2022 på Mölndals stadsmuseum med 21 medlemmar närvarande. Eftersom vi på grund av covid-19-pandemin inte kunde ha ett årsmöte 2021 på grund av mötesrestriktioner sköts detta årsmöte upp till 2022. Före de båda årsmötena fick vi en visning av museets öppna magasin och en redogörelse för hur museet arbetar med samlingar och digitalisering. Efter årsmötena fick vi en visning av utställningarna Lyx från Lindome och Livet är en fest.

På årsmötet för 2021 valdes inga förtroendevalda, eftersom den valda styrelsen, samt revisorer och valberedning, på årsmötet 2020 hade mandat att sitta kvar tills ett nytt årsmöte kunde hållas.

På årsmötet för 2022 valdes Mats Sjölin till ledamot och ordförande på ett år.

Johannes Daun, Elisabeth Ek, Christine Fredriksen och Kenth Lärk omvaldes som ledamöter på 2 år, samt Karl-Magnus Johansson och Björn Ohlsson på 1 år.

Margaretha Persson omvaldes som ersättare i styrelsen på 2 år och Magnus Brink nyvaldes som ersättare på 1 år.

Ulla Karlström valdes som revisor på 1 år och Maria Mossberg valdes som revisorsersättare på 1 år.

Liz Gunnarsson och Yahya Can omvaldes som ledamöter till valberedningen på 1 år. Liz Gunnarsson är sammankallande.

### Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Mats Sjölin, ordförande och hemsidesansvarig, Björn Ohlsson, sekreterare, Elisabeth Ek, kassör, Kenth Lärk, redaktör, Johannes Daun, Christine Fredriksen och Karl-Magnus Johansson.

Ersättare har varit: Margaretha Persson och Magnus Brink.

Styrelsen har haft nio möten under året, samtliga fysiska på Riksarkivet i Göteborg på Arkivgatan 4 i Göteborg, utom ett som hölls i Mimers hus i Kungälv. Liz Gunnarson i valberedningen har deltagit på tre av mötena.

### Program/aktiviteter

Under verksamhetsåret har föreningen genomfört fyra lyckade medlemsaktiviteter, en i samarbete med Etnologiska föreningen i Västsverige och vid ett annat tillfälle bjöds medlemmar från denna förening in. Den pågående coronapandemin påverkade även detta verksamhetsår, vilket fick till följd att vi endast arrangerade en aktivitet under första halvåret. Det innebar också att vi tyvärr inte kunde arrangera något föredrag i samarbete med Riksarkivet under året.

Den 25 mars fick vi, före och efter årsmötet, en guidad visning av Mölndals museums öppna magasin, samt utställningarna Lyx i Lindome och Livet är en fest. 21 personer deltog.

Den 17 maj arrangerade Etnologiska föreningen i Västsverige, i samarbete med IHV, en guidad stadsvandring i Mölndals kvarnby. 25 personer deltog, varav några från IHV.

Den 28 september kunde en begränsad skara medlemmar, maxantalet var tio personer, göra ett studiebesök med guidad visning på Göteborgs Kex i Kungälv som skulle upphöra med sin tillverkning före årsskiftet.

Den 5 oktober fick vi en guidad visning av Nolato Plasttekniks fabrik i Hisings Backa. 12 personer deltog.

Den 1 november arrangerade föreningen en heldag i Gamlestadens industriområde, med besök på SKF:s huvudkontor och showroom, samt guidad visning av Lars Werner i D-fabriken, på förmiddagen. 18 personer deltog. Efter lunch i SKF:s personalmatsal gick vi en promenad norrut längs Sävån till det japanska företaget NKC, med presentation av företaget och guidad visning i fabriken. 13 personer deltog.

### **Utåtriktade aktiviteter**

Även under 2022 har frågan om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg varit en central fråga för föreningen.

Den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda en finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center. Den 15 mars kom redovisningen av uppdraget, som utförts av Lars Ekberg på stadsledningskontoret, som föreningens styrelse hade ett möte med i december 2021. Stadsledningskontoret konstaterade att det finns en möjlig lokalisering av ett sådant center på Lindholmen, men att möjligheten att säkerställa en långsiktig finansiering är svårbedömd. För att kartlägga, förankra och säkerställa de ekonomiska förutsättningarna, samt omfattning och innehåll, för en verksamhet som ska kunna pågå i minst 20 år, krävs, enligt utredaren, en fördjupad studie som motsvarar ett heltidsuppdrag för en person i 12 månader. Kommunstyrelsen valde att säga nej till en sådan fördjupad studie.

Föreningen har haft fortsatta kontakter med Föreningen V.I.C Västsvenskt Industrihistoriskt Center. Den 12 april träffade tre ledamöter från IHV:s styrelse några representanter för VIC:s styrelse på Maritiman för att diskutera frågan om ett västsvenskt industrihistoriskt center. Representanterna för de båda föreningarna var överens om ett fortsatt samarbete för att driva frågan vidare. Eftersom initiativet till medborgarförslaget, som resulterade i den utredning som stadsledningskontoret gjorde, kom från Föreningen V.I.C, valde Industrihistoria i Västs styrelse att avvakta kommande initiativ av VIC, åtminstone fram till valet i september. Något konkret förslag från VIC, om hur de hade tänkt sig ett sådant center, kom inte. Föreningen valde då att påbörja ett eget arbete med att formulera innehållsmässiga delar för ett kommande center.

Den 5 september kunde man läsa i Göteborgs-Posten, att Jonas Attenius (s) deklarerade att ett av Socialdemokraternas viktigaste kulturpolitiska förslag inför valet, var att realisera ett Industri- och varvshistoriskt museum centralt i Göteborg. Efter valet valdes Jonas Attenius till kommunstyrelsens ordförande för den styrande minoriteten. Föreningens styrelse beslutade då att ta kontakt med honom i denna fråga i början av 2023.

Föreningen deltog på Släktforskar dagarna på Stadsbiblioteket i Göteborg den 21-22 maj, med ett bord med värvarfoldrar och tidskrifter, men utan bemanning.

Föreningen deltog på en konferens och seminariedag om industriminnesvård med internationellt deltagande på Riksarkivet i Göteborg den 11/11, då vår representant gjorde en kort presentation av föreningen.

Under året har styrelsen fortsatt att ha kontakt med vår systerförening i Skåne, Föreningen Industrihistoria i Skåne. Vi har diskuterat att tillsammans genomföra en gemensam fysisk aktivitet i södra Halland eller i norra Skåne, men vi har inte kunnat hitta ett besöksmål som har passat de båda föreningarna. Föreningen Industrihistoria i Skåne har även i år erbjudit oss tillgång till de digitala föredrag som föreningen har anordnat.

Flera av styrelsens medlemmar har under året haft kontakt med olika organisationer, som NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Kulturarvsakademin, TextilHistoriska

Sällskapet, De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening, Föreningen Internationellt Vävcener, Arbetsam och Etnologiska föreningen i Västsverige.

### **Tidskriften**

Föreningens tidskrift Industrihistoria i Väst har utkommit med två nummer under året. Nr 1/2022 på 36 sidor utkom i slutet av januari och nr 2/2022 på 36 sidor utkom i slutet av augusti. Båda tidningarna hade ett omväxlande och intressant innehåll och blev mycket uppskattade. Förutom distribution till föreningens medlemmar har NAV industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst beställt ett antal exemplar till sin förening. Det finns nu också en möjlighet för icke medlemmar att prenumerera på tidningen till en kostnad av 500 kronor/kalenderår.

Redaktionskommittén, som inte har haft några fysiska möten under året, har bestått av följande medlemmar: Kenth Lärk, redaktör, Karl-Magnus Johansson, layoutare, Christine Fredriksen och Björn Ohlsson.

### **Hemsidan**

Mats Sjölin har fortsatt sitt arbete med att utveckla hemsidan och fyller kontinuerligt på med nytt material. Han har flera gånger under året redovisat besöksstatistiken. Besöksfrekvensen har glädjande nog återigen ökat från 18 198 under 2021 till 20 009 under 2022. Mats bevakar också föreningens e-postadress: info@industrihistoriaivast.net. Adressen till hemsidan är den samma: www.industrihistoriaivast.net.

### **Övrigt**

Styrelsen beslutade under året att föreningens arkiv ska samlas på Riksarkivet i Göteborg. En del av de handlingar som har förvarats hemma hos före kassören Ewert Arwidsson och hos Göteborgs Släktforskarförening har flyttats till Riksarkivet. Resten av handlingarna planeras att flyttas till Riksarkivet under 2023.

I augusti gick en av föreningens initiativtagare, och före detta chefen för Göteborgs industrimuseum, Ingegerd Särilvik, bort. Hennes minne och insats för föreningen hedrades med blommor vid begravningen.

Att beställa en roll-up om föreningen, att använda vid utåtriktade aktiviteter, har styrelsen diskuterat i flera år. Nu blev det äntligen dags. Magnus Brink utarbetade ett förslag som efter viss bearbetning godkändes och kunde beställas till en relativt låg kostnad. Roll-upen levererades i november.

### **Antalet medlemmar**

Föreningen hade vid slutet av året 106 betalande medlemmar, varav 65 enskilda, 10 familjemedlemmar, 14 föreningar och 17 institutioner och företag. Antalet medlemmar är i stort sett oförändrat jämfört med 2021.

### **Tack**

Ett stort tack till alla våra medlemmar och våra samarbetspartners vid olika arrangemang, som på olika sätt har arbetat för föreningen, bidragit till verksamheten och deltagit i våra aktiviteter.

Göteborg 2023-02-13

Styrelsen för Industrihistoria i Väst

Mats Sjölin, ordförande och hemsidesansvarig

Björn Ohlsson, sekreterare

Elisabeth Ek, kassör

Kenth Lärk, redaktör

Johannes Daun

Christine Fredriksen

Karl-Magnus Johansson